

We gaan samen een verhaal schrijven.

1. Iedereen van het groepje vult hieronder een plek in waar hij zich thuis voelt, waar hij zich prettig en veilig voelt. Het gaat om een andere plek dan waar je woont. Dat kan bijvoorbeeld bij opa en oma zijn, of bij je beste vriend of vriendin, of misschien wel in het bos, of in een ander land.

Hier voel ik mij ook thuis:

•

•

•

2. Kies één van de drie antwoorden als de plek waar jullie het verhaal over gaan schrijven. Trek daar een cirkel omheen.
3. Kies een zin waarmee jullie het verhaal willen laten beginnen of verzin zelf een beginzin.
 - a) Het was al laat en donker toen ik aankwam bij ...
 - b) Elke keer ben ik blij als ik bij ... kom, maar vandaag niet.
 - c) Het was een lange reis voor we bij ... kwamen
 - d) ...
4. Schrijf de beginzin als eerste zin van het verhaal op de volgende bladzijde en vul op de puntjes de omcirkelde plek in.
5. Schrijf nu om de beurt een volgende zin van het verhaal. Iedereen schrijft minstens drie zinnen.
6. Het verhaal is af als je de volgende eindzin kunt schrijven:
Eindelijk was ik weer thuis. Je hoeft niet alle regels te gebruiken, het mag wel.
7. Als het verhaal af is, bedenk dan een titel voor het verhaal en schrijf jullie namen erboven.

